

Drukwerk tegen verlaagde taks  
Afgiftekantoor: 9040 Sint-Amandsberg 1  
Jaargang 25 nr 4 – december 2015

Verantwoordelijke uitgever:  
De Jaeger Guy  
Sint-Baafskouterstraat 94,  
9040 Sint-Amandsberg (België)

België – Belgique  
PB-nr. BC 31121  
Erk.-nr P 904092  
9040 Sint-Amandsberg 1

# 't verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van de “**Belgisch - Nederlandse Wandelverbodering**”

“Wandelsport Vlaanderen”

nodigt u allen uit op

“Vlaanderen Wandelt”

te Hofstade

Zondag 28 februari 2016



Clubweekend 2015 – Echternach

# 't Verbroederingske

Driemaandelijks tijdschrift van "De Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering"

Aangesloten bij "Wandelsport Vlaanderen" (WSVL) nr. 3001  
Aangesloten bij het "Internationaal Volkssport Verbond" (I.V.V.)  
Aangesloten bij de "Sportraad Destelbergen"

## Bestuur

### Voorzitter/Secretaris

De Jaeger Guy  
Sint – Baafskouterstraat 94  
9040 Sint – Amandsberg  
Tel: 09/228.03.47 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-92280347

### Penningmeester/Verslaggever

Mauws Greta  
Sint – Baafskouterstraat 94  
9040 Sint – Amandsberg  
Tel: 09/228.03.47 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-92280347

### Webmaster/Public relations

De Jaeger Alexander  
Sint – Baafskouterstraat 94  
9040 Sint – Amandsberg  
Tel: 0495/18.20.29 (na 20.00uur)  
Vanuit Nederland 0032-495182029

## Inhoud clubblad

Woordje van de voorzitter: Pagina 2 – 3

De tijd van nu en toen: Pagina 3 - 4

Voorkeurprogramma: Pagina 5 – 9

- Voorkeurprogramma inleiding
- Voorkeurprogramma stiptochten
- Voorkeurprogramma tot eind maart 2016.

Vlaanderen wandelt: Pagina 10 – 13

- Inleiding
- Natuurtocht
- Stadswandeling
- Praktische info

De wandelende pen : Pagina 14

- Verslag clubweekend Groothertogdom Luxemburg

## E-mail:

info@bnw-info.be

## Ons clublokaal:

Petanqueclub Haeseveld  
Wellingstraat 95  
9070 Heusden

## Woordje van de voorzitter

Beste leden en vrienden,  
Beste sympathisanten,  
Mevrouw, Mijnheer,

Voor U ligt het honderdste clubblad dat van mijn hand komt. Wie het eerste clubblad nog in zijn bezit heeft zal kunnen getuigen dat door de jaren heen heel wat veranderd is. De tijd van de stencils en de correctielak maar ook deze van de schrijfmachine ligt allang achterwege. Met de stencils moest je de kalmte kunnen bewaren want bij de kleinste hapering liep het mis en kon je herbeginnen. Met de schrijfmachine kon ik mij uitleven; hier en daar een opening laten voor wat knip en plakwerk. Vanaf het tweede jaar stond er ook reclame in ons clubblad. Avonden heb ik toen opgeofferd om in onze regio handelaars te bezoeken om te vragen of ze geen reclame in ons clubblad wilden zetten. Ook om op een affiche te staan had je toen meer kandidaten dan plaatsen. In die tijd waren de middenstanders nog gul als het voor plaatselijke verenigingen was. Als dank deed je dan uw inkopen bij deze handelaars; ging je voor een controlepost naar de cafés die uw steunden. Intussen is de reclame uit ons clubblad verdwenen en is het ambachtelijke weg. De komst van de computer heeft het knip en plakwerk overbodig gemaakt. Nu kunnen we zelfs een ganse tekst een ander lettertype geven door op één toets te drukken! En zo ben ik ook mee moeten evolueren. Steeds heb ik echter getracht een verzorgd clubblad af te leveren dat vlot leesbaar is. Vijfentwintig jaar tracht ik al in het clubblad een eerlijke kijk te geven op de wandelsport uit de bril van een wandelaar, uit de bril van een organisator. Iets durven toe te vertrouwen aan het papier is veel moediger dan iets te vertellen aan de toog!

Op naar het tweehonderdste clubblad hoorde ik onlangs een lid zeggen. Dan ben ik vijftig jaar! Ik zie mij al zitten in een rusthuis voor gepensioneerde wandelaars en clubbestuurders, 's avonds in de bar van het rusthuis bij het drinken van een oude jenever, de wandelboekjes herbekijken, de medailles nog een poetsbeurt geven. Of er tegen die tijd nog clubbladen zullen opgemaakt worden zoals het onze en verstuurd worden via de post betwijfel ik. Nu worden reeds vele clubbladen via de computer doorgestuurd. Ik vind dat echter verschrikkelijk. Heel de avond met uw "smoel" voor het scherm zitten om soms met een vergrootglas een clubblad te kunnen lezen! Een clubblad lees ik nog altijd liefst op het gemak in de zetel met een glas wijn of een cognac. Maar goed, we zullen wel zien wat de evolutie ons brengen zal!

Ondertussen is één van de schitterendste periodes in ons clubbestaan achter de rug. Achtereenvolgens onze organisatie "Destelbergen, natuur- en cultuurtocht" t.g.v. de "Dag van de trage wegen", de herfstwandeling van de scholen, ons clubweekend naar het Groothertogdom Luxemburg en de gezinswandeling "Destelbergen Wandelt", zijn uitgegroeid tot een succes! Weken liep ik weer over van de stress ook omdat we voor en tussen zoveel activiteiten tweemaal moesten verhuizen. Maar we hebben dat samen weer goedgegaan. Nog goed dat ik kan blijven rekenen op een kern van leden met uitzonderlijke kwaliteiten! Als U dit clubblad in de brievenbus krijgt zal intussen de apotheose van ons werkjaar 2015 juist achter de rug zijn. Van het ene komt soms spontaan het andere en zo zullen intussen een aantal kernleden met de trein naar Namen zijn gereisd om deel te nemen aan de "Marche de Noël de Namur", tevens onze allerlaatste stertocht.

En zo staan we dan plots aan de vooravond van het ontsteken van de vlam van "Wandelsport Vlaanderen". Macht en geld blijven voor mij de twee sleutelwoorden die de toekomst van de wandelsport als recreatiesport zullen bepalen. We moeten echter de nieuwe bewindsploeg alle kansen geven om van "Wandelsport Vlaanderen" het uithangbord te maken van een gezonde sportieve vrijetijdsbesteding openstaand voor iedereen. Ik wens de nieuwe bestuursploeg alvast veel succes toe!

## Woordje van de voorzitter.

Intussen is het bijna 20u00, het is stil en donker buiten. Alexander heeft buiten net de kerstverlichting aangestoken. Iedereen die passeert blijft even stil staan bij alweer de vele lichtjes die aan onze gevel branden en bij de lichttorens op het grasperk. Het geeft sommige mensen weer hoop in het leven. Namens Greta, Alexander en mezelf wensen we aan iedereen op deze wereld "Prettige eindejaarsfeesten", een "Zalig Kerstfeest" en een "Gelukkig Nieuwjaar" en vooral een warme thuis in vrede!

GUY DE JAEGER,  
Voorzitter.

## De tijd van nu en toen!

Eind dit jaar zijn er opnieuw een aantal clubs die stoppen met al hun activiteiten. Sommigen daarvan zijn clubs met naam en faam en met vele jaren dienst op de teller. Als je dertig, veertig jaar bestaat moet het voor sommigen hard aankomen te moeten vernemen dat de vereniging er definitief mee stopt. En je mag dan nog een paar honderd leden hebben, als er niemand van de jongeren de bestuursfakkel wil overnemen en ook niet bereid is om eens de handen uit de mouwen te steken op de eigen organisaties, is er bij veel verenigingen op den duur maar één uitweg meer, namelijk er mee stoppen! En zo verdwijnen er de laatste jaren clubs waarvan je dat nooit gedacht zou hebben. Wie echter de wandelsport op de voet volgt zal vaststellen dat er ieder jaar wel enkele nieuwe clubs(?) aansluiten. Iedereen heeft het recht om iets op te richten en iets te organiseren, maar de laatste jaren zijn er zoveel op geld beluste organisatoren bijgekomen dat dit de ondergang van sommige actieve wandelclubs in de hand heeft gewerkt. Echte wandelclubs worden niet meer geboren of het is een afscheuring van een bestaande actieve club. De kaas wordt echter van langs om meer van tussen de boterham gehaald van de actieve wandelclubs. En of je nu een kleine, middelgrote of zeer grote actieve wandelclub bent, velen delen in de brokken als het op aantal deelnemers aankomt. Het moet frustrerend zijn om als actieve wandelclub jaar in jaar uit te investeren in de werking van de vereniging en de uitbouw van zijn organisaties om dan te moeten vaststellen dat vele organisatiecomités zonder er iets voor te doen evenveel of zelfs meer deelnemers halen. Dat de oude garde bestuursleden en medewerkers er dan plotseling genoeg van krijgt kan ik best begrijpen. Maar er is veel meer aan de hand. Het verenigingsleven heeft dringend nieuw bloed nodig. Of je nu een wandelclub bent, een wielertoeristenclub, een filmclub of een postzegelclub, overall kampen ze met dezelfde problemen. Geen kandidaat bestuursleden, geen kandidaten medewerkers, niemand die nog zijn vrije tijd wil opofferen aan het verenigingsleven. Nog goed dat er in vele verenigingen nog een select groepje bestaat van leden die voor hun vereniging door het vuur gaan. Ook al zijn we maar een kleine vereniging, ook wij hebben zo'n select groepje. Een groepje dat steeds aanwezig is op vergaderingen, dat steeds de handen uit de mouwen steekt op onze organisaties en die zoveel als mogelijk gevolg geven aan allerlei initiatieven. Het heeft er lang naar uitgezien dat ik met de vereniging zou stoppen, maar dat select groepje van leden heeft me kunnen overtuigen om verder te doen. Maar ere wie ere toekomt, het hartelijk telefonisch gesprek met de voorzitter van de Vlaamse Wandelfederatie was de sleutel tot het verder bestaan van onze vereniging. Nu we verder doen is het de bedoeling om nog meer "samen" van het leven te genieten. Op onze leeftijd(?) is actief blijven wandelen een noodzaak maar geen hoofdzaak meer.

## De tijd van nu en toen! (vervolg)

Oog hebben voor de mooie natuur en het cultureel patrimonium en af en toe eens onze smaakpupillen laten strelen door de wonderbaarlijke culinaire troeven van de plaatselijke horeca is al even belangrijk. Van dit alles hebben we op ons laatste clubweekend ten volle kunnen genieten. Een schitterende groep, een prachtige streek, fenomenale wandelingen, gezellige tussenstops voor een hapje en een drankje en bovenal een rustig gelegen familiaal hotel waar we culinair verwend werden. En voor die zaken blijf je het dan uiteindelijk doen. Verder als vereniging blijven meedraaien betekent ook op de hoogte blijven van wat er in de wandelsport gebeurt; betekent ook op de eerste rij zitten als er aankondigingen van uitzonderlijke evenementen de wereld worden ingestuurd.

En zo beginnen we op 01 januari 2016 aan een nieuw hoofdstuk in onze al rijke clubgeschiedenis. Na lidmaatschap bij de Vlaamse Wandel, Jogging, Loop en Recreatie Liga, bij de Vrije Vlaamse Recreatiesporten en bij de Vlaamse Wandelfederatie is voor ons de cirkel nu rond gemaakt met ons lidmaatschap bij Wandelsport Vlaanderen. Zoals ik op de uitreiking van de trofeeën op onze organisatie heb gezegd, “we komen opnieuw thuis”! Terug opgenomen worden in één van de sterkste regio's van het land; opnieuw aan de vergadertafel kunnen zitten met onze burencubs Florastappers Gent, Reigerstappers Vinderhouten en Postiljon Wandelclub Merelbeke, ik kijk er echt naar uit! Maar hoeveel clubafgevaardigden zal ik nog kennen? Meer nog, hoeveel clubafgevaardigden zullen van 1977 in de wandelsport zitten?

Ik ben beginnen wandelen toen de wandelsport nog een stukje folklore was. Vertrekken uit een volkscafé, controle in een volkscafé of bij den boer in zijnen stal! “Café Nonkel Jules” op de Groendreef in Gent, “Café Onder Den Toren” aan de kerk in Waasmunster, “Café Den Ouden Zak” op de Markt in Oedelem, drie cafés voor op een postkaart, drie verhalen van pijp en tabak, drie generaties van grootmoeder, moeder en dochter. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vloeiende den tap van den Rodenbach en stonden de boterhammen met gehakt en hoofdvlaakke op den toog. Uit den jukebox wisselden de gouden hits van Bobbejaan Schoepen, Fats Domino en The Platters elkaar af. ONVERGETELIJK!

Zoveel jaren later is er niets meer dat doet denken aan die gouden jaren, wie het niet meegemaakt heeft gelooft het zelfs niet! Wat mij trouwens de laatste jaren hoe langs om meer op de heupen begint te werken is het volgende. Sommigen beginnen al goed zichtbaar vanaf 16u30 de vuilbakjes van tafel weg te halen, de prijslijsten weg te doen en waar kan – zelfs midden in de zaal – de tafels en stoelen weg te doen. Ze zeggen niets, maar aan hun houding zie je dat je vriendelijk verzocht wordt uw pint uit te drinken en er zeker geen nieuwe te bestellen. Het inschrijvingsgeld is binnen, de meeste wandelaars zijn binnen, zo vlug mogelijk opkuisen en weg, televisie gaan kijken naar “Thuis” en “Familie”! Bij ons zijn ze nog nooit zo lang blijven zitten. Bij ons komt het echter op dat laatste pintje aan!

Maar goed, het verleden hebben we gehad, met het heden zijn we bezig, wat de toekomst ons ook brengen mag, de gouden verenigingsjaren komen nooit meer terug. Eenmaal per jaar zetten we de klok achteruit, te weinig om terug te keren naar de tijd van Monique, Fons, Maurice, André...!

De tijd van toen, herinneringen!

De tijd van nu, onzekerheden!

De tijd van morgen, vraagtekens!

GUY

# Voorkeurprogramma

## Inleiding

Zoals U aan de titel ziet, geen clubprogramma meer, maar een voorkeurprogramma. Nu het wisselbekersysteem vanaf 2016 wordt afgeschaft kunnen we eens de voorkeur geven aan andere tochten. U zult het reeds in het hierna volgend programma merken. Iedereen blijft echter vrij te gaan wandelen waar hij of zij wilt. Na jaren rekening te hebben gehouden met allerlei zaken moeten we vooral de laatste uitslag van onze wandeltocht eens durven onder de loep nemen. Het kan niet dat we in het verleden jaar in jaar uit naar dikwijls dezelfde tochten gingen van grote clubs in de hoop dat ze eens met een mooi aantal bij ons zouden komen, om dan telkens te moeten vaststellen dat ze op onze wandeltocht met een bus andere oorden gingen opzoeken. Ook nu hadden vele bonds- en clubafgevaardigden beloofd naar onze wandeltocht te komen, want ze wilden toch die laatste kans niet missen. Ze hebben echter allen de kans gemist! Waarom zouden wij dan nog naar alle uithoeken van Vlaanderen gaan wandelen als we telkens te horen krijgen dat Destelbergen/Heusden te ver is. Ligt de kust misschien dichterbij Antwerpen, Brabant en Limburg dan Destelbergen/Heusden?

Vanaf nu zal iedere club, iedere organisatie die in ons programma wordt opgenomen grondig onder de loep genomen worden. Clubs die mij de laatste jaren teleurgesteld hebben mogen het vergeten. Om die reden wordt in het hierna volgend programma soms de voorkeur gegeven aan clubs waar we zelden of nog nooit naartoe zijn geweest. Eens andere oorden opzoeken kan nooit kwaad, zo ontdekken we andere streken, verrijken we onze culturele bagage, leren we nieuwe mensen kennen. En misschien brengen deze clubs ons wel eens met een paar leden een bezoek! Zoveel als mogelijk zal ik het voorkeurprogramma trachten te volgen, maar iedereen zal beseffen dat ik als voorzitter toch nog het land moet blijven afreizen om bevriende clubs een bezoek te brengen.

Zoals iedereen reeds weet wordt onze stertochten wandelkaart afgeschaft. Enkele tochten krijgen echter een stip achter hun naam. De reden waarom een tocht of club een stip krijgt kan uiteenlopend zijn. Goed vertegenwoordigd zijn op die tochten blijft van onschatbare waarde voor de mogelijke volgende eigen organisatie en voor de uitstraling van de club. Twee zaken wil ik daaromtrent nog in het daglicht plaatsen. "Nationale" en "Provinciale" wandeldagen zullen zoveel als mogelijk een stip krijgen. Aangezien door de jaren heen het steeds dezelfde clubs zijn die deze wandeldagen inrichten, zal ik ook daarin een schifting doorvoeren. Het gaat niet op dat we reeds jaren het Vlaamse land doorkruisen om aan die wandeldagen deel te nemen om van de meeste clubs nog geen wandelaar of zelfs geen bestuurslid gezien te hebben op onze eigen organisatie! Het kan toch niet altijd vanuit dezelfde richting blijven komen!

Wie we in die optiek niet mogen vergeten zijn onze burencubs Florastappers Gent, Reigerstappers Vinderhoute en Postiljon Wandelclub Merelbeke. Wie al jaren lid is van onze vereniging en steeds meewerkt op onze organisaties zal ik niet moeten zeggen waarom. Ik kan niemand uit zijn huis gaan halen om aan hun tochten deel te nemen, maar iedereen moet toch beseffen dat de steun, de vriendschap, de warmte die we van onze burencubs krijgen van onschatbare waarde is. De tochten met stip van onze burencubs zijn er dan ook met een gouden randje. Het is voor iedereen een korte verplaatsing, zeg maar een thuiswedstrijd, ik hoop U allen op zondag 14 februari te Zomergem (Reigerstappers Vinderhoute) en op zondag 20 maart te Gentbrugge (Florastappers Gent) te mogen begroeten.

Intussen heb ik ook reeds een lijstje opgesteld met tochten die al zeker een stip krijgen in 2016. U zult merken dat het allemaal bijzondere tochten zijn. Stipt deze data alvast aan in jullie agenda. Ik dank jullie nu reeds voor uw deelname aan deze tochten.

# Voorkeurprogramma

Tochten met een stip in 2016.

- zondag 14 februari                      Zomergem  
Reigerstappers Vinderhoute  
Valentijntjestocht
  
- zondag 28 februari                     Hofstade  
Wandelsport Vlaanderen  
Vlaanderen Wandelt
  
- zondag 20 maart                        Gentbrugge  
Florastappers Gent  
Floratochten
  
- zondag 27 maart                        Scherpenheuvel  
WC De Grashoppers  
Vlaams-Brabant Wandelt
  
- zondag 19 juni                         Auvelais  
Comité Provincial de Namur  
Marche Nationale F.F.B.M.P.
  
- zondag 07 augustus                    Céroux-Mousty  
Comité Provincial de Bruxelles – Brabant Wallon  
Marche Provinciale
  
- zaterdag 10 december                Leuven  
WSP Heverlee-Leuven  
18de Leuven in Kerstsfeer

# Voorkeurtochten

tot eind maart 2016.

## ZONDAG 03 JANUARI : OEDELEM (WEST-VLAANDEREN)

- Nieuwjaarstocht
- organisatie : Wandelclub Beernem
- vertrekplaats : School 'De Notelaar', Knesselarestraat 28, Oedelem
- afstanden : 4 – 6 – 12 – 17 – 22 km.
- vertrek : van 07u30 tot 15u00
- aankomst tot 17u30

## ZONDAG 10 JANUARI : DE PINTE (OOST-VLAANDEREN)

- Nieuwjaarswandeling
- organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
- vertrekplaats : Gemeenschapsschool, Kasteellaan 1, De Pinte
- afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 km.
- vertrek :
  - 24 km. van 07u30 tot 13u00
  - 18 km. van 07u30 tot 14u00
  - 6 – 12 km. van 07u30 tot 15u00
- te bereiken : station De Pinte op 500 meter van de startplaats

## ZONDAG 17 JANUARI : VURSTE (OOST-VLAANDEREN)

- 12<sup>de</sup> Scheldevalleitocht
- organisatie : Wandelclub Scheldestappers Zingem
- vertrekplaats : Voetbalkantine Vurste, Leenstraat, Vurste
- afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00

## ZONDAG 24 JANUARI : BERLARE (OOST-VLAANDEREN)

- Scheldebroektocht
- organisatie : Boerenkrijgstappers
- vertrekplaats : Festivalhal, Donklaan 125, Berlare
- afstanden : 4 – 7 – 12 – 18 – 25 km.
- vertrek : van 08u00 tot 15u00

## ZONDAG 31 JANUARI : MOERZEKE (OOST-VLAANDEREN)

- Glazendorptocht
- organisatie : Wandelclub 't Hoeksken
- vertrekplaats : Zaal Ter Muncken, Scheldestraat 39, Moerzeke
- afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 km.
- vertrek : van 08u00 tot 15u00
- aankomst voor 17u00!



# Voorkeurtochten

tot eind maart 2016.

## ZONDAG 07 FEBRUARI : KOKSIJDE (WEST-VLAANDEREN)

- Kruwerstocht
- organisatie : Wandelclub Nieuwpoort
- vertrekplaats : Feestzaal Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde
- afstanden : 7 – 12 – 18 – 24 km.
- vertrek : van 08u00 tot 15u00
- parkoer : Ontdek de Westkust, het schitterendste duingebied aan onze kust. De “Hoge Blekker” en het “Natuurpark Doornpanne” vormen de hoogtepunten van een dagje wandelen aan de zee!

## ZONDAG 14 FEBRUARI : ZOMERGEM (OOST-VLAANDEREN)

- 35<sup>ste</sup> Valentijntjestocht
- organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhout
- vertrekplaats : Sint-Martinus Basisschool, Dreef 47, Zomergem
- afstanden : 3 – 7 – 10 – 15 – 21 – 24 km.
- vertrek : van 08u00 tot 15u00
- aankomst voor 17u00!
- parkoer : Op ontdekkingstocht door en rond het landelijke Zomergem. Over mooie kerk- en veldwegels en de trekweg naast het Schipdonkanaal. Het “Keigatbos”, het “Blakkeveld”, het “Uilenspiegelpad” en de tuin van “Ons Zomerheem” staan borg voor een boeiende winterwandeling.



**ALLEN OP POST ! ALLEN OP POST ! ALLEN OP POST !**

## ZATERDAG 20 FEBRUARI : ELSEGEM (OOST-VLAANDEREN)

- 15<sup>de</sup> Rondom Elsegemtocht
- organisatie : WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem
- vertrekplaats : Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 72, Elsegem
- afstanden : 5 – 12 – 18 – 23 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00

## ZONDAG 28 FEBRUARI : HOFSTADE (VLAAMS-BRABANT)

- Vlaanderen Wandelt

Een uitgebreide persmap werd ons ter beschikking gesteld. Verder in dit clubblad vindt U daaruit de belangrijkste informatie. Lees deze informatie aandachtig, U zult merken dat in Hofstade aan alle wandelaars gedacht is! Hofstade in het centrum van het land maakt zich nu al stilaan op voor een historische “Nationale Wandeldag”! Ik zal er bij zijn, hopelijk U ook!



**ALLEN OP POST OP DEZE OFFICIELE START VAN “WANDELSPORT VLAANDEREN”!**

# Voorkeurtochten

tot eind maart 2016.

## ZATERDAG 05 MAART : BORSBEKE (OOST-VLAANDEREN)

- 14<sup>de</sup> Bacchustocht
- organisatie : Burchtstappers Herzele
- vertrekplaats : Zaal Sint-Antoniusskiring, Provincieweg, Borsbeke
- afstanden : 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 km.
- vertrek : van 08u00 tot 15u00

## ZATERDAG 12 MAART : RONSE (OOST-VLAANDEREN)

- Super Klype tocht
- organisatie : De Chatons Ronse
- vertrekplaats : Koninklijk Atheneum, L; Vangrootenbruelstraat 63, Ronse
- afstanden : 5 – 10 – 14 – 21 – 35 – 50 – 60 km.
- vertrek : van 06u00 tot 14u30
- te bereiken : station Ronse op 800 meter van de startplaats

## ZONDAG 20 MAART : GENTBRUGGE (OOST-VLAANDEREN)

- Floratochten
- organisatie : Florastappers Gent
- vertrekplaats : De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge
- afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00  
start 30 km. tot 12u00  
start 24 km. tot 13u00



**ALLEN OP POST !      ALLEN OP POST !      ALLEN OP POST !**

## ZONDAG 27 MAART : SCHERPENHEUVEL (VLAAMS-BRABANT)

- Vlaams-Brabant Wandelt
- Grashopperstocht
- organisatie : WC De Grashoppers
- vertrekplaats : Gemeenschapscentrum Den Egger,  
A. Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel
- afstanden : 5 – 7 – 10 – 12 – 17 – 20 – 25 – 30 – 42 – 50 km.
- vertrek : van 07u00 tot 15u00



**ALLEN OP POST OP DEZE WANDELHOOGDAG IN VLAAMS-BRABANT!**



Op zondag 28 februari 2016 zullen opnieuw duizenden wandelliefhebbers de stapschoenen aanbinden ter gelegenheid van de Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt. Voor talrijke wandelaars zowat het traditionele startsignaal van het nieuwe wandelseizoen. In de beginjaren werd amper in de wintermaanden gestapt, voortaan kan men praktisch dag in dag uit de wandelschoenen aanspannen. Tegenwoordig is de organisatie van de Nationale Wandeldag - Vlaanderen Wandelt eerder symbolisch ' de overgang van de winter naar de lente '.

De Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt vormt de jaarlijkse afspraak van menig jonge en minder jonge wandelrecreant, de geoefende wandelaar tot de fanatieke hikers. Wandelafstanden zijn er voor iedereen, van 5 kilometer, ook toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen, tot 42 kilometer voor de meer geoefende stappers.

### **Voor de editie 2016 gaan we resoluut voor verandering.**

De voorbije edities werden steevast gehouden op één locatie vanuit elke Vlaamse provincie. In het kader van de fusie tussen de Vlaamse wandelfederaties en het lanceren van de gloednieuwe wandelfederatie " **WANDELSPORT VLAANDEREN vzw** " opteren we ditmaal voor een gecentraliseerde locatie voor gans Vlaanderen. Het populaire Bloso-domein te Hofstade en de Mechelse groene rand bieden talrijke mogelijkheden om de Nationale Wandeldag – Vlaanderen Wandelt te laten uitgroeien tot een succesrijk wandelevenement. We hebben niet de ambitie om het grootste wandelevenement te zijn. We hebben wel de ambitie om net zoals de voorgaande jaren absolute topkwaliteit aan te bieden. Een belevings- en wandelhappening waarbij alle aspecten van de wandelsport ruim aan bod komen.

- Een kidspad van 3 à 4 kilometer dient ervoor te zorgen dat kinderen en jonge gezinnen zich doorheen het Bloso domein kunnen uitleven aan de hand van een kindvriendelijke fotozoektocht
- Themawandeling gaande van erfgoed, cultuur en natuur kleuren de 10 – 15 en 20 km.
- Een 32 & 42km voor de sportieve of avontuurlijke hiker
- GPS wandeling van 10km speelt in op de nieuwe wandeltrends.
- Aandacht voor andersvaliden met minstens twee volledige toegankelijke afstanden

Na je wandeling kan je op de site van het Bloso centrum Hofstade genieten van lekkere hapjes, verfrissende drankjes, tot de verbeelding sprekende kinderanimatie , workshops en informatiestands. Doorlopend valt er heel wat te beleven. We sluiten het wandelfeest af in stijl met een muzikale noot.

# Vlaanderen Wandelt - Hofstade

Stadswandeling 5 of 15 km

Mechelen heeft een prachtig historisch centrum, waar je tal van pareltjes kan ontdekken uit de klassieke architectuur. Je vindt er een groot aantal gebouwen dat opgenomen is in de UNESCO werelderfgoedlijst. Voor de stadswandeling doorheen de geschiedkundige en mooie Mechelse binnenstad worden speciale pendelbussen voorzien.

## 5 km stadswandeling

Vertrekkend uit het KHM Thomas More Campus De Vest staat de 5km garant voor een stadswandeling langs de mooiste hoekjes van de Maneblussersstad. Via de Kruidtuin wandel je naar het stadscentrum. Bewonder je het stadhuis met flamboyante gotische gevel en de Lakenhal, de trots van de Grote Markt, of kuier je door de winkelstraat en de vernieuwde Botermarkt. Mechelen, sinds 1559 zetel van het aartsbisdom, bezit een schat aan religieus erfgoed. De binnenstad telt maar liefst acht historische kerken. De eyecatcher vormt er de Sint-Romboutskathedraal. Het Klein- als het Groot-Begijnhof vormen een charmante oase van rust in de Mechelse binnenstad. In het Groot-Begijnhof bevindt zich nog de enige Mechelse brouwerij "Het Anker". Hier kan men genieten van een Gouden Carolus Classic of Tripel, een Hopsinjoor of een Maneblusser. Langs de Melaan, een opengelegde vliet met dansende fonteinen en de Vismarkt bereik je de Dijle. Uniek hierbij is dat je ook kan 'wandelen op het water' via het houten Dijlepad.



## 15 km stads- en natuurwandeling

Bij een gezellige stad hoort een groene omgeving om je te ontspannen. Wandelen kan je in het groenrijke Dijleland, waar de charme en het ritme van het water centraal staan. Na de stadswandeling verkent de 15 km de oevers van de Leuvense vaart en de Hanswijkenhoek. Rustige veldwegen leiden de terugweg in richting het BLOSO-domein te Hofstade-Zemst. Het Ambrooskasteel, oorspronkelijk een klein waterkasteel in het bezit van de Mechelse jezuïeten, die het als buitengoed en retraitehuis gebruikten, vormt de laatste wandeltroef.

# Vlaanderen Wandelt - Hofstade

Natuurtocht 20-28-34-37 en 42 km



Wie naar de rustpost in Berg (Kampenhout) komt, kiest sowieso voor een natuurwandeling. Veel bos- en veldwegen wisselen elkaar af met rustige stroken langs witloofvelden, oude en moderne witloofhoeves. We volgen er een stuk van het provinciale Witloofwandelpad. Niet te verwonderen, want Kampenhout vormt de bakermat van de Witloofstreek. Kampenhout had al enkele eeuwen zijn oorsprong gevonden alvorens het witloof (volksbenaming: witloof) als groente geteeld werd en pas eind 19de, begin 20ste eeuw tot hier in de streek doordrong. Bij de dorpskernvernieuwing werd

zelfs een beeld 'de Witloofboer' ingehuldigd en een Witloofmuseum geopend.

Op de heenweg naar Berg trek je door 't Steentjesbos, de ideale biotoop voor de nachtegaal en andere zangvogels. Samen met het Schiplakenbos, het Snijselsbos en het gebied Hellebos-Rotbos vormt het een groene corridor tussen de gemeenten Berg, Perk, Elewijn-Zemst, Kampenhout en Hever (Schiplaken). Op het gehucht Kampelaar kom je ook voorbij de Rode Kapel. Het is een jaarlijkse traditie dat op Pinkstermaandag in Kampenhout een processie uitgaat ter ere van Onze-Lieve-Vrouwe.

Na de rust in de sporthal van Berg trekt de lange afstandswandelaar er alleen op uit. De Kerkwegel, de trage weg die kinderen gebruiken om naar school te gaan stuurt je de Kampenhoutse deelgemeente uit voor een lokale wandellus. Een heerlijk stuk natuurwandelen, gespekt met talrijke veld- en boswegels neemt de bovenhand. De stilte van het land, af en toe gekleurd met een boerderijtje staat er in schril contrast met een vliegtuig dat zijn weg zoekt naar de niet zo verafgelegen luchthaven. En we eindigen, indien mogelijk, met een stukje van het natuurreservaat Torfbroek. Een heuse schatkamer voor Moeder Natuur bestaande uit vijvers en natte graslanden.

Ook op de terugweg duiken we weer vrij snel het groen in. Lopend langs de rand van het Hellebos en het Snijselsbos met steeds wel wat vergezichten op de 'Groene Gordel'. We stappen er in de voetsporen van zeventiende eeuwse schilder David Teniers, schilder van het boerenleven en Vlaamse kermissen. Hij woonde in het imposante kasteel de Dry Toren te Perk. Je komt er langs de Tenierswandeling, een plaatsje gekozen om haar landelijk karakter met uitgestrekte velden waar men nog gewassen van de streek ziet.

## Lus Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel, gekneld tussen Brussels Airport en de autosnelweg kom je als wandelaar aan je trekken. Vertrekkend langs de Lange Kerkwegel slingert de wandeling door veld en bos. Op woensdagmorgen 15 februari 1961 werd het gehucht Lemmeken opgeschrikt door een vliegtuigcrash. Een arduin gedenksteen herdenkt de slachtoffers van de zwartste pagina in de Belgische luchtvaartgeschiedenis. Wat verder komen we op een veldweg met zicht op de CANAC-toren (het luchtverkeersleidingcentrum van Zaventem). De geschiedenis van het kasteel Ter Ham, toch wel het pronkstuk van de gemeente Steenokkerzeel, gaat terug tot het jaar 700 als Frankische nederzetting. Tijd om terug te keren. Langs bos- en veldwegen bereik je opnieuw de sporthal te Berg.

# Vlaanderen Wandelt - Hofstade

## Praktische info

### **Organisatie:**

Wandelsport Vlaanderen vzw i.s.m. wandelclub Houtheimstappers Steenokkerzeel, Rwk De Morgenstond Humbeek , Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw , Wandelclub Tornado Boortmeerbeek vzw

### **Start en aankomst:**

Bloso centrum Hofstade - Tervuursesteenweg z/n - 1981 Hofstade

### **Startuur:**

07.00 – 15 uur. Aankomst dient bereikt voor 18.00 uur.

### **Afstanden:**

4 – 6 – 10 – 13 – 16 – 20 – 24 - 28 - 34 - 47 & 42 km.

5 - 15 km stads- & cultuurwandeling in en om Mechelen ( shuttlebussen )

9 km GPS-wandeling

### **Inschrijving:**

Federatieleden : € 2,5 - korting na vertoon van geldige lidkaart.

Niet-aangeslotenen: € 5

Groepen/wandelclubs/vereniging voorinschrijving minstens 20 personen : € 2/persoon

### **Aandenken:**

Voor iedereen (zolang de voorraad strekt).

### **Bereikbaarheid:**

De startplaats is te bereiken via E19 afrit Zemst. Vervolgens via aankondiging WANDELTOCHT

### **Openbaar vervoer:**

NMBS station Mechelen

### **Parking:**

Ruime parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de startplaats

### **Animatie:**

Diverse omlijstingen.

### **Info:**

Wandelsport Vlaanderen vzw

# De Wandelende Pen.

Clubvierdaagse Groothertogdom Luxemburg

van zaterdag 31 oktober tot dinsdag 03 november 2015.

Na enkele maanden van in- en uitpakken, sleuren met dozen en meubels, weinig tijd voor iets anders is het eindelijk zover, we vertrekken op weekend! Onze chauffeur Alexis komt ons op het afgesproken uur oppikken, we halen Patrick op en weg zijn we naar de eerste halte Bastogne. Na een korte stop om even de benen te strekken, komen we daar na goed twee en een half uur rijden aan. We krijgen algauw de zaak waar we met de anderen afgesproken hebben in het oog. Eens binnen blijkt het grootste deel van de groep al aan de borrel. We bestellen onze maaltijd en omstreeks 13u30 kunnen we vertrekken naar ons hotel in Steinheim. Daar aangekomen worden de kamers vlug verdeeld zodat we nog van een namiddagwandeling in de buurt van het hotel kunnen genieten. Met Serge als gids trekken we richting Rosport, eerst een nijldige klim, dan door een prachtig stukje bos om dan weer te dalen naar de Sûre. De terugweg loopt bijna volledig langs deze rustig voortkabbellende rivier. Terug in het hotel gaan we ons vlug opfrissen om dan te genieten van een welverdiende aperitief. Om 19u00 is iedereen present voor het zeer verzorgde en uitgebreide avondmaal. Na nog een slaapmutsje kruipt iedereen al vlug onder de wol.

Op zondag vertrekken we na het ontbijt naar Grundhof om van daar uit naar het kasteel van Beaufort te stappen. Wat een adembenemend mooie wandeling was dit, op en af met een klaterende beek als rode loper, nu eens links, dan weer rechts, omgeven door machtige rotspartijen. In de gezellige taverne "Auberge Rustique" had Serge voor de groep gereserveerd. En of we nu gekozen hadden voor de quiche of voor de ham, beiden smaakten overheerlijk. De terugweg loopt via het centrum van Beaufort, langs het stadhuis (groepsfoto), voorbij de kerk en door een parkje om via een veldweg algauw weer het bos in te duiken. En was het voor de middag nogal bewolkt en eerder mistig, na de middag wandelen we onder een stralende zon. En meteen staat het bos ook in een warme gloed, een prachtig kleurenpalet van rood, geel, bruin,... Wat een schitterend seizoen is de herfst toch. Er zijn geen superlatieven genoeg om die pracht te beschrijven. Terug in de bewoonde wereld nestelen we ons nog op een terrasje om te genieten van een drankje. ZALIG. En dat op 1 november! 's Avonds zelfde scenario als de dag ervoor: aperitiefje, lekker eten, slaapmutsje,...

Op dag 3 rijden we naar het dorpje Scheidgen. We parkeren de wagens en trekken te voet naar Echternach. Alweer wordt ons een schitterend parcours onder de voeten geschoven. Het wordt een stevige klim- en klauterpartij of zoals Julien het verwoordt: een goede intervaltraining. Ook hier zijn er geen woorden genoeg om de schitterende natuur te beschrijven. In Echternach is het een beetje zoeken naar een eetgelegenheid. Maar wie zoekt die vindt en algauw kunnen we onze voeten onder tafel schuiven in een gezellig eetcafeetje voor alweer een lekkere maaltijd. De terugweg is heel wat minder lastig. Goed dat we het zwaarste stuk 's morgens hadden afgelegd want het wordt mistig en vlug donker. Eenmaal uit het bos vertelt een wegwijzer ons dat het nog 2 km stappen is naar Scheidgen. Maar we missen op dat moment wel 2 leden van de groep, nl. Guy en Alexis. Die waren een eind voorop aan het wandelen en dan blijkt dat ze in een ander dorp – 10 km verder – terecht gekomen zijn. Nogmaals bedankt Bert om die twee avonturiers daar op te pikken, want in de mist die almaar dikker werd, was het geen makkie om de weg te vinden. Maar eind goed, al goed, we komen allemaal veilig terug in het hotel en spoelen de emoties door met een lekkere porto, cava, ricard, ....

Nog één nacht en de terugreis naar huis wacht al. Na een korte stop in Diekirch (inkopen doen) rijden we weer naar Bastogne. Na het middagmaal bezoeken we in Recogne nog de bizonhoeve, een mooie afsluiter van een geslaagd weekend.

Bedankt allemaal voor de fijne vriendschap en de gezellige sfeer.

Een zeer speciale dank gaat naar Serge voor de piekfijne organisatie. Ik kijk al uit naar volgend jaar.

Greta